

ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ

Η Σχολή της Αίνου

Οι έμποροι και οι караβοκύρηδες εργάσθηκαν με ζήλο για την αναδιοργάνωση της παιδείας του υπόδουλου Ελληνισμού, παρέχοντας σημαντικά ποσά για την ίδρυση σχολείων, βιβλιοθηκών, ευαγών ιδρυμάτων, τη μετεκπαίδευση καθηγητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τη δημιουργία φιλεκπαιδευτικών συλλόγων στις κυριότερες θρακικές πόλεις. Ως παράδειγμα αναφέρεται η εθνική δράση του ``Ελληνομουσείου Αίνου``.

Ο Κ. Σάθας αναφέρει ότι βυζαντινές οικογένειες εγκατεστημένες στην Αίνο ίδρυσαν μια σχολή το 1652 με δάσκαλο τον ιερομόναχο Νικηφόρο, αργότερα μητροπολίτη Αίνου. Το 1796 Αινίτες πρόκριτοι παρακάλεσαν τον πατριάρχη Γεράσιμο Γ` να δωρίσει το ερειπωμένο μετόχι της μονής αγίου Παντελεήμονος στη Σχολή Αίνου και εκείνοι υποσχέθηκαν να το συντηρούν, να κτίσουν στον περίβολο του ναού του Αγίου Ιωάννου οίκημα κατάλληλο για σχολείο και να αναλάβουν τα έξοδα του μισθού του δασκάλου. Ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος συγκινήθηκαν για τη γενναιόδωρη προσφορά των Αινιτών. Η παράκλησή τους εισακούσθηκε όπως καταφαίνεται από τη πατριαρχική και συνοδική επιστολή της 14^{ης} Μαρτίου 1796.

Το μονόροφο σχολείο θεμελιώθηκε την 1^η Αυγούστου 1799 και τελείωσε σε έναν μήνα. Το 1847 το οίκημα δεν επαρκούσε για τις σχολικές ανάγκες. Τότε οι εύποροι της Αίνου ξόδεψαν πάνω από 400 χρυσές λίρες Τουρκίας για να ξανακτίσουν το σχολείο της πόλεώς τους. Το νέο κτίριο ήταν διώροφο, είχε 7 αίθουσες, γραφείο και βιβλιοθήκη, που γρήγορα πλουτίστηκε με 2.000 τόμους κυρίως από δωρεές ευεργετών.

Στη πρόσοψη του κτιρίου του Ελληνομουσείου υπήρχε επιγραφή: **ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ.**

Από την πλειάδα των δασκάλων που υπηρέτησαν στην Σχολή Αίνου αναφέρονται οι : Κωστής Αγιοταφίτης, Αναστάσιος Μουσπινιώτης, Ματθαίος Μυτιληναίος, Μοσχούδης, Αλέξανδρος Γανοχωρίτης, οι διδάσκαλοι του Γένους Ιωάννης Φιλαλήθης και Ν. Χατζόπουλος - ο νυμφευθείς την εγγονή του Νεομάρτυρος Αίνου Στεφάνου ο οποίος απαγχονίστηκε με πολλούς άλλους Θρακιώτες στην Αδριανούπολη στις 17 Απριλίου 1821, οι αδελφοί Γρηγοριάδη, ο Μεθόδιος Στεφανίδης, ο Αναστάσιος Χρηστίδης Μακεδών.

Στα νεότερα χρόνια δίδαξαν οι : Βασίλειος Μυστακίδης, Αχιλλέας Σαμοθράκης και Αθανάσιος Σπανός, που προσέφεραν μεγάλο εθνικό έργο ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί και ως συγγραφείς.

Βιβλιογραφία:

Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, *Λαογραφικά Θράκης* (τόμος Α'), Αθήνα 1979



ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ - φωτο. 1902 Γ.Λαμπάκης